

De Nationaal Socialistische levenswijze:

Een aantal observaties van persoonlijk gedrag.

Wat de weg van het NationaalSocialisme inhoud:

Allereerst, laten we duidelijk zijn over wat NationaalSocialisme is. Het is de weg van Adolf Hitler, en de strijders van de SS: dat wil zeggen: de weg van persoonlijke eer, de weg van plicht waarbij de samenleving voor eigenbelang en zelfvoldoening komt, en de weg die stevast gaat voor trouw tot in de dood.

Aldus, is NationaalSocialisme de weg van het nobele individu, het individu dat beschaafd, fatsoenlijk, eerlijk, idealistisch is, en zijn best doet om aan de verdere evolutie van de eigen cultuur mee te werken.

De ware NationaalSocialist doet zijn best te doen wat nobel, juist, fatsoenlijk en idealistisch is. Een ware NationaalSocialist doet zijn best om een voorbeeld te zijn voor anderen, een voorbeeld om naar op te kijken, en te volgen.

Dit alles komt naar boven omdat de weg van het NationaalSocialisme ethisch en moreel is, het heeft haar eigen unieke ethiek, gebaseerd op eer. Dat wil dus zeggen dat een NationaalSocialistische strijder niet iemand is die simpelweg getraind is om te strijden of dat gewoonweg slechts wil. Ook is de NationaalSocialistische strijder niet iemand die enkel deel neemt aan een gevecht, of behoort tot het een of andere professionele leger. Maar, een NationaalSocialistische strijder, zoals alle NationaalSocialisten, is iemand die leeft volgens hoge ethische normen van eer, trouw en plicht en bereid is te sterven bij het dienen van deze normen.

We moeten erg duidelijk zijn over hetgeen deze ethische waarden in de praktijk betekenen. Ze betekenen dat het doel niet de middelen heiligt. Een ware NationaalSocialist zal enkel eervolle manieren en methoden gebruiken, omdat al het andere simpelweg onethisch of anderszins verkeerd zou zijn. Eer kan enkel bereikt worden door eer, zoals een beschaving enkel gemaakt en onderhouden kan worden met beschaafde middelen: degenen die dit niet begrijpen kunnen, begrijpen niet wat eer en beschaving zijn.

Of je weet wat eer en billijkheid zijn, je voelt ze in je hart en in het diepst van je essentie, of je weet dit niet.

Wat de weg van het NationaalSocialisme niet is:

1) Een ware NationaalSocialist zal zich niet laf of oneerlijk gedragen. Aldus zal een NationaalSocialist bijvoorbeeld geen deel uitmaken van een groep die een persoon aanvalt, van welke cultuur, manier van leven, religie of ras dan ook. En om daden die deze persoon daadwerkelijk gedaan heeft of zou hebben gedaan.

Een ware NationaalSocialist bewondert hardheid en de strijdlustige strijdersgeest, en wil op een strijdersmanier taai en strijdlustig zijn, maar streeft altijd naar een eerlijke strijd. Verscheidene individuen die een enkel individu aanvallen is eenvoudig iets oneerlijks.

Niets kan rechtvaardigen dat een persoon, of meerdere personen, oneervol of laf handelen.

Een van de dingen die een persoon tot een ware NationaalSocialist maakt, een volger van Adolf Hitler en een bewonderaar van de SS, is zelfdiscipline: dat wil zeggen, een individu dat de eigen wil gebruikt om datgene te doen dat nobel, juist, fatsoenlijk, en idealistisch is. Als een persoon zijn eigen wil niet kan gebruiken om te voorkomen dat hij oneerlijk of laf handelt, is deze persoon geen ware NationaalSocialist: hij of zij is simpelweg een zwakke persoon die het nobele karakter, dat alle ware NationaalSocialisten hebben, of naar streven, mist. Kort gezegd, een ware NationaalSocialist zet de nobele idealen van de NationaalSocialistische levenswijze voor de eigen persoonlijke verlangens en gevoelens.

2) Een ware NationaalSocialist verspreidt geen geruchten en maakt geen, of herhaalt geen persoonlijke aantijgingen over een persoon of personen, omdat dergelijk gedrag oneervol is, het is oneerlijk.

Een persoon met een sterk karakter, dat wil zeggen, iemand die nobele idealen voor de eigen gevoelens en verlangens plaatst, houdt zijn of haar mening over anderen voor zich, en geeft enkel een persoonlijk oordeel over een individu, wanneer hij of zij deze ook persoonlijk ontmoet heeft.

Het zijn enkel de personen met een zwak karakter die de mond niet kunnen houden, en dingen herhalen of verzinnen over iemand. Nogmaals, niets rechtvaardigt het voor een persoon om oneerlijk te handelen: zelfs niet wanneer je persoonlijk sterk en intens iets gelooft over iemand. Je moet altijd het ideaal van eerlijkheid, van eer, boven je eigen persoonlijk geloof plaatsen en zelf boven je eigen persoonlijk verlangen om wraak te nemen, of wat dan ook.

3) Een NationaalSocialist neemt geen deel aan daden van wreedheid tegen mensen of dieren en keurt die ook niet goed, omdat dit onbeschaafd, laf, onethisch en oneerlijk is.

Oftewel, een NationaalSocialist zal nooit iemand martelen, zelfs wanneer een dergelijk persoon een gezworen vijand is, en zelfs als door dergelijke handelen enige waardevolle informatie zou worden verkregen. Marteling is simpelweg oneerlijk. Menselijk zijn, is eerlijk zijn, en dus ook beschaafd zijn.

Verder keuren ware NationaalSocialistische strijders een groot deel van de moderne methodes van oorlogsvoering af, omdat deze van nature laf en oneervol zijn. Deze methodes, inclusief het bombarderen van burgerdoelen, en de meeste moderne technologische oorlogsvoering zelf waarbij er op de vijandelijke soldaten (en vaak burgers) gericht wordt met wapens welke vanaf grote afstanden worden afgevuurd, zonder dat de strijder enig risico loopt, en persoonlijk de vijand confronteert.

De ware NationaalSocialistische strijder kiest gevecht als strijdvorm boven moderne oorlogsvoering. De essentie van deze strijdvorm is persoonlijke kennis van de vijand, de vijand is bekend bij jou, of er bestaat de kans op persoonlijke confrontatie door de vijand, en de kans op een dialoog met de vijand en dus een mogelijkheid tot het vinden van de meest eervolle manier om het geschil op te lossen, daar het principe van eer te maken heeft met het geschil.

De essentie van de moderne oorlog is het idee van de zogenaamde onpersoonlijke vijand, die niet persoonlijk bekend is bij je, waarbij er dus ook weinig tot geen kans bestaat op een dialoog in welke vorm dan ook, en de oorlog over onpersoonlijke, abstracte dingen gaat zoals

wanneer de regering van het ene land, de oorlog verklaart aan een ander land, om een politieke of economische reden. Verder is propaganda een deel van oorlog, het demoniseren van de vijand, en daarom een oneervolle misleiding.

4) Een NationaalSocialist liegt, bedriegt of steelt niet. Dergelijk gedrag is oneervol, het teken van zwak karakter of toont het ontbreken van persoonlijke wil van het individu dat zijn eigen persoonlijke behoeften, gevoelens en verlangens boven het nobele idee van eer plaatst.

5) Een NationaalSocialist heeft respect voor volkeren van andere culturen, en streeft ernaar ze op een hoffelijke en eerlijke manier te behandelen.

6) Een NationaalSocialist geeft niet toe aan verleidingen om iets on-nobels, on-ethisch of egoïstisch te doen, bijvoorbeeld om erbij te horen, of omdat vrienden het van je verwachten. Juist de NationaalSocialist zal zijn wilskracht gebruiken om te doen wat het meest nobel en idealistisch is, wat andere ook van je verwachten, doen of zeggen.

De meest fundamentele principes van de weg der het NationaalSocialisme en van beschaving zelf, is dat een individu de mogelijkheid heeft zichzelf te veranderen, voor een betere denkwijze en de overwinning van de individuele wil.